

Even voorstellen...

Mijn naam is Mandy den Engelsman en ik ben 34 jaar. Ik woon in Almere-haven samen met mijn man Pelle, dochter Esmee en zoon Lasse. Beide kinderen zitten ook op de Zeeraket: Esmee zit in groep 3B en Lasse in groep 1/2B.

Dit jaar start mijn 5^e jaar op de Zeeraket en mijn 4^e jaar in groep 3, iets wat ik heel graag doe. Dit jaar voor het eerste 4 dagen, op woensdag staat Juf Donja naast mij.

In het dagelijkse leven vind je mij in het bos, park of in een speeltuin, samen met mijn kinderen erop uit gaan is iets wat ik graag doe. Daarnaast speel ik graag spelletjes (weerwolven!) en ben ik gek op uiteten gaan. Ook doe ik nu een aantal jaar Crossfit, dat geeft energie. Ik geniet van de verschillende seizoenen die Nederland rijk is, van de vallende blaadjes tot aan de heerlijke picknick momenten in de zon.

Het leren lezen is een bijzonder traject. Ongelooflijk hoe snel de kinderen hun eerste woordjes al kunnen lezen. Groep 3 is de start van zoveel moois. De kinderen zijn elke dag weer trots, omdat zij de tijd krijgen om aan hun talenten te werken.

Ik vind het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, in een veilig klimaat leer je een kind groeien en bloeien. Structuur, rust en een sterk groepsgevoel vind je terug bij mij in de klas. Kinderen leren door zelf te ontdekken. Door actieve vragen te stellen raken de kinderen geïnteresseerd en krijg je de mooiste lessen en gesprekken.

Groep 3 op de Zeeraket, het wordt weer een bijzonder mooi jaar.

Liefs, Mandy.

